



# Nyhedsbrev nr. 3



## Maj 2022

### Socialdemokratiet i Hedensted kommune

#### Indhold

*Siden sidst*

*Det er SPÆNDENDE !!!*

*Dilemmaer 30. maj*

*Veloverstået 1. maj*

*Fokus på Hjarnø*

*Fjernvarme – Fællesvarme*

*Hosta og Skvalderkål*

*Rød kalender*

#### Siden sidst

Så er det lige om lidt, der er folkeafstemning – og vi ser med spænding frem til resultatet. Selvom meningsmålingerne har 42 % ja lige nu, så er der stadig 29 % af vælgerne der ikke har bestemt sig. Spændende kan det også blive, hvis vi møder op til ”dilemma-aften” på Uldum Højskole d. 30. maj kl. 19.30. Se mere herom på side 2 i nyhedsbrevet her.

Vi kan se tilbage på en veloverstået 1. maj, hvor vi fik etableret et godt samarbejde med de to andre røde partier – nemlig SF og Enhedslisten. I nyhedsbrevet her kan du læse to af de socialdemokratiske taler, der blev holdt denne dag, nemlig Daniels tale og Lenea’s DSU-tale.

Under overskriften ”Fokus på Hjarnø” fortæller vi om den forestående sommertur, der går til det allerøstligste punkt af vores kommune. Det bliver en tur, hvor dagsordenen ikke indeholder noget politisk men kun social hygge.

Lige nu foregår der i mange af kommunens mindre samfund, en stor diskussion om fremtidens varmeforsyning – hvad skal erstatte naturgassen? Se mere under overskriften Fjernvarme – Fællesvarme. Her omtales også et kommende medlemstilbud om besøg på Fjernvarme Horsens.

Til slut lidt filosofi om den krig, der lige nu foregår i haven mellem ”krudt og ukrudt”

*Inga Sørensen*

#### Det er SPÆNDENDE !!!



Bliver det mon et ”Ja”? Vi har sat 100 røde plakater op i kommunen, og stort set lige så mange af vores folketingskandidat, Daniel Toft Jakobsen. Han har genbrugt tidligere valgplakater, der har fået et stort JA-klistermærke på.

For liste A har vi fået besat alle de 56 pladser på valgstederne, som vi skulle ifølge ”ordre” fra kommunen. En STOR tak til alle, der har stillet sig til rådighed for denne opgave.

**Lørdag d. 28. maj** er der fælles Ja-kampagne med Venstre på følgende steder.

- Tørring Torv: kl. 10 – 12
- Hedensted Bytorv: kl. 13 – 15
- Juelsminde Kompastorvet: kl. 13 – 15

Mød op og vær med til at uddele brochurer, hvis du har mulighed for at være et af stederne på lørdag. Daniel (tlf. 61 62 44 51) har masser af brochurer, der kan deles ud, så ring gerne til ham, hvis du vil hjælpe med det.

## Dilemmaer 30. maj

Som omtalt i nyhedsbrevet nr. 2 fra april måned inviteres medlemmerne til Uldum Højskole **mandag d. 30. maj kl. 19.30** til en aften om åndsfrihed og dilemmaer. Arrangementet er tilrettelagt af Ingrid Ank, leder af Grundtvig—Akademiet og vores folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen.

Åndsfrihed er en idé og tradition, som i høj grad har formet det danske samfund, og som også har sat sit præg på de danske højskoler. Uldum Højskole har f.eks. et slogan, der signalerer åndsfrihed – nemlig ”Frihed til forskellighed”.

Aftenen vil bl.a. komme til at handle om, hvordan man i et demokrati som det danske forsvarer sig imod udemokratiske kræfter og strømninger. Ingrid Ank og Daniel Toft Jakobsen vil efter et oplæg udfordre tilhørerne ved at de skal tage stilling til en række dilemmaer og diskutere med hinanden. Der vil således blive lejlighed til at diskutere bl.a. ytringsfrihed, identitetspolitik og religion i det offentlige rum – og måske også andre aktuelle emner, der kommer frem når vi mødes.



Hvad er ret og hvad er uret – hvad siger dit indre kompas? Nogle gange er der måske ikke mulighed for et kompromis, som det jo ofte sker i hverdagen. Det kan blive spændende at få en fri diskussion uden en forudgående dagsorden. Mød op – hvis du tør !

Noget af ovenstående tekst er taget fra den officielle pressemeddelelse om arrangementet – men de sidste bemærkninger kommer fra undertegnede.

*Inga Sørensen*

## Veloverstået 1. maj

Dagen forløb efter programmet ved Hedenstedsøerne, hvor godt og vel et halvt hundrede mennesker var mødt op. Der var gang i bålhyttens ildsted, og vejret var nogenlunde – omend vi godt kunne have undværet noget af blæsten. Vi har fået et godt samarbejde med Enhedslisten og SF – de stod bl.a. for indkøb og salg af øl og vand. Ved den efterfølgende opgørelse viser det sig, at overskuddet fra dette salg næsten kunne dække indkøb af pølser og hvad der ellers blev serveret i bålhytten.

Der er indgået aftale om, at 1. maj til næste år også skal være en fælles RØD 1. maj, hvor vi skal mødes på Glud Museum. Her vil vi forsøge at få vores mand i EU-parlamentet, Niels Fuglsang, til at komme og være taler.

Første mand på talerstolen var Daniel Toft Jakobsen, hvis tale bringes her. Den er LANG, men god, så derfor får I den her i uforkortet form:

### Kære venner

Det er 1. maj. Det er forår. Dagene bliver lysere og lysere. Sommeren nærmer sig. Sådan siger kalenderen. Sådan siger naturen. Det er der vi er – i årets gang.

Men hvis Europas historie var en kalender. Og hvis afslutningen på anden verdenskrig markerede afslutningen på en kold vinter. Og hvis perioden helt fra Berlinmurens fald over Sovjetunionens sammenbrud og helt op til udvidelsen af EU mod Øst repræsenterede en form for lys, optimistisk og fredfyldt forårstid og sommertid i Europa. Jamen så kan man godt sige, at nu er det så blevet efterår i Europa.

Der er krig. Putins frygtelige og vanvittige angreb på Ukraine har haft – og vil også yderligere komme til at få – kæmpestore konsekvenser. Først og fremmest for dem, der har mistet livet, eller er blevet sårede eller har måttet flygte fra bomber og ødelæggelser i Ukraine. Men krigen har – og får – også konsekvenser for resten af Europa og for den sags skyld resten af verden.

Lad mig bare nævne én af de konsekvenser: De voldsomt stigende priser på korn og fødevarer i det hele taget. Vi mærker det herhjemme – især dem med de laveste indkomster. Det er alvorligt.

Og det er det mildt sagt også i mange af verdens fattigste lande i Afrika og Asien, hvor man mange steder i forvejen levede med stor fødevarer-sikkerhed. Hvor man i mange år har fået en meget stor del af sit korn fra netop Ukraine og Rusland. Og hvor der nu er risiko for deciderede hungersnødkatastrofer.

Mad er blevet dyrere. Nogle steder i særligt Nordafrika og Mellemøsten meget dyrere. Det er blevet sværere at få fat på – især for dem, der i forvejen har lidt. Og når vi i Danmark f.eks. støtte FN's fødevarerorganisation med 200 eller 300 eller 400 millioner kroner – netop for at hjælpe de hårdest ramte lande – ja så rækker pengene ikke lige så langt i dag, som de gjorde for et halvt og et helt år siden. Prisstigningerne har ganske enkelt gjort det dyrere at lave nødhjælp. Vi kan ikke hjælpe lige så mange mennesker for de samme penge i dag, som vi kunne tidligere.

Jeg tegner ikke det her dystre billede for at ødelægge den gode stemning. Jeg siger det for at understrege, hvor alvorligt det er, og hvor meget der er brug for VORES solidaritet lige her og nu ude i den store verden. Der er brug for, at vi viser solidaritet med Ukraine. Der er bestemt også brug for at vi viser solidaritet med dem i vores eget samfund, som har mindst, og som derfor rammes hårdest af de stigende priser. Og så er der altså også brug for, at vi viser solidaritet med de befolkninger i den tredje verden, som stadig er hårdt ramt af corona-pandemien, som i stigende grad bliver ramt af klimaforandringerne, og som nu også bliver ramt af en voldsom fødevarerkrise.

International solidaritet – og det internationale i det hele taget – er nok ikke det, der har fyldt allermest i dansk politik i en hel del år. Og måske har det heller ikke været det, der har fyldt allermest i Socialdemokratiet i en del år. Men vi har en stærk international tradition i Socialdemokratiet med bl.a. Hans Hedtoft, der fik os med i NATO, og Jens Otto Krag, der fik

os med i det, der dengang hed EF. Og den tradition må vi altså ikke glemme. Den skal videreføres og videreudvikles. Og det bliver den også.

Jeg tror, at corona-pandemien og krigen i Ukraine har gjort det krystalklart for alle, hvor vigtigt det er med internationalt samarbejde og international solidaritet.

**Fordi:**

*Det der sker i verden, får betydning i Danmark. Og det, der sker i Danmark, får også betydning ude i den store verden. Danmark har som et lille land kæmpe gavn af internationalt samarbejde. Og det internationale samarbejde har kæmpe gavn af, at Danmark deltager i det – med de ressourcer og værdier vi har. Og det gælder altså også EU-samarbejdet om forsvar og sikkerhed, som vi den 1. juni skal beslutte, om vi vil være en del af. Jeg vil KLART anbefale et ja til den afstemning.*

----

Jeg ved godt, at jeg har talt meget om det internationale. Men det fylder jo også meget – tror jeg – i vores alle sammens bevidsthed. Og det er jo altså også arbejdernes INTERNATIONALE kampdag i dag.

Men jeg vil også gerne sige en lille smule om vores hjemlige andedam her i Danmark. Det her er jo faktisk den første 1. maj uden restriktioner, siden regeringen kom til ved valget i juni 2019. Og derfor synes jeg godt, at vi må stoppe op og glæde os over bare nogle få af de mange resultater, som regeringen – sammen med støttepartierne – har fået skabt siden valget:

- Arne og tusindvis af andre arbejdere har fået ret til tidligere pension efter et langt og hårdt arbejdsliv.
- De konstante årlige besparelser på uddannelse – tidligere kendt som omprioriteringsbidraget – er droppet.
- Der er investeret mere i den nære kommunale velfærd i de seneste tre år end i de foregående 10 år til sammen.

- Den globale pandemi er blevet håndteret flot – bl.a. ved at investere sig ud af krisen og på den måde holde hånden under tusindvis af arbejdspladser.
- Ambitiøse klimamål og ambitiøse aftaler om, hvordan de bliver nået.
- Naturnationalparker rundt omkring i landet til gavn for biodiversitet og meget andet.

Men hvem ved: Måske er denne 1. maj ikke bare den første uden restriktioner siden sidste folketingsvalg. Måske er det også den sidste 1. maj, inden det næste folketingsvalg.

Jeg ved ingenting om valgdatoen, så jeres gæt kan være lige så gode som mine.

Men skal vi ikke prøve at få den næste folketingsvalgkamp til at handle så meget om politik som overhovedet muligt. Og så lidt om fnidder som overhovedet muligt.

Skal vi ikke føre en valgkamp, som handler uendelig lidt om, hvor dumme de andre partier er. Primært fordi de ikke er dumme. Men jo også fordi, at der er brug for at tale vores demokrati op. Der er rigeligt politikerlede i befolkningen allerede. Der er slet ingen grund til, at vi skal bidrage til mere af det.

Til gengæld skal vi frimodigt fortælle om, hvad det er for en retning, som vi gerne vil rykke tingene i. Og også hvad det er for en retning, som jeg har prøvet at rykke tingene i – i den periode, som jeg indtil videre har fået lov til at repræsentere Socialdemokratiet i Hedensted/Favrskov i Folketinget.

Jeg vil gerne – helt kort – nævne fire politiske budskaber, som jeg godt kunne tænke mig at bygge den kommende valgkamp op om. Fire retninger, som jeg HAR forsøgt at præge politikken i retning af, og som jeg fortsat vil prøve at arbejde i retning af, hvis det skulle lykkes at blive valgt igen.

I tilfældig rækkefølge:

**International Solidaritet:** Det tror jeg, at jeg har sagt nok om i dag. Men det er jo ikke noget, som vi blot skal tale om i dag. Det er noget, som vi skal tale om alle dage. Fordi det er så

hamrende vigtigt – ikke mindst på lige præcis det sted i verdenshistorien, hvor vi står nu.

**Grøn bæredygtighed** – fordi

klimaforandringerne er den største trussel imod menneskeheden, og fordi at den natur og biodiversitet, som vi én gang mister, er ekstremt vanskelig – og i nogle tilfælde jo umulig – at få tilbage igen.

**Frihed til forskellighed** – fordi mennesker er

forskellige og skal have lov til at være forskellige. Og fordi vi på tværs af alle vores forskelligheder er lige meget værd og derfor skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og leve det liv, som vi gerne vil. Uanset om forskellighederne handler om religion, seksualitet, hudfarve, alder, køn, handicap eller andet.

**Tid til relationer** – fordi det gode liv handler

om relationer. Og fordi det gode velfærdssamfund faktisk også langt hen ad vejen handler om relationer. God ældrepleje, gode skoler, god omsorg for dem, der har det svært, god socialpolitik handler rigtig meget om gode nære relationer. Det kræver noget frihed for vores medarbejdere til at kunne sætte deres faglighed og kreativitet i spil. Og det kræver nok også, at vi er villige til at give slip på noget kontrol og noget millimeter-retfærdighed. Men så må det være sådan.

Jeg startede med at gøre opmærksom på den banale kendsgerning, at kalenderen siger, at det er forår, men at Europa med krigen i Ukraine på mange måder har bevæget sig ind i et efterår.

Og man kan jo let frygte, at vi står overfor en eller anden form for vinter i Europa.

Forhåbentlig ikke med en krig, der spreder sig. Men formentlig med en lang række andre meget, meget store udfordringer.

Men der er faktisk også en hel del ting, som vi kan glæde os over midt i den alvorlige situation:

Ikke mindst det sammenhold og engagement, som befolkningen i Danmark har vist i forhold til at tage ansvar for situationen i Ukraine. Der er samlet penge ind til Ukraine, der er blevet taget godt imod flygtninge. Der er blevet vist solidaritet med Ukraine.

En anden positiv ting er det sammenhold, som Vesten har vist. Vi er rykket tættere sammen i NATO, EU og Vesten i det hele taget, og det er virkelig, virkelig positivt.

Det ser også ud til, at krigen i Ukraine kan få både os og andre lande til at skrue endnu mere op for den grønne omstilling til gavn for klimaet.

Alt det her viser, at den kalender, som jeg taler om i overført betydning, når jeg siger, at det er blevet efterår i Europa, på et meget vigtigt punkt afskiller sig fra den fysiske årskalender: Dens gang kan påvirkes af vores og andre menneskers beslutninger. Europas historie er jo – heldigvis – ikke forudbestemt og upåvirkelig på samme måde som årets gang, hvor efterår jo hver eneste år efterfølges af vinter.

Sådan behøves det ikke gå med Europas historie. Vi har faktisk noget at skulle have sagt. Og det er derfor, vi skal engagere os. Det er derfor vi skal stå sammen. Det er derfor vi skal insistere på en fremtid med demokrati. Med menneskerettigheder. Og med frihed, lighed og solidaritet. Sådan som vi i arbejderbevægelsen har gjort det i mange år – år efter år – på denne internationale kampdag. God første maj til alle!

***Lenea Rhiger Sørensen*** var også på talerstolen – hendes tale kommer her:

Dette er min første 1. Maj tale og jeg havde håbet at kunne holde den i en roligere tid for Danmark - og resten af verden for den sags skyld. Men Putin vil det anderledes. Og for mig og min generation som aldrig har oplevet kold krig, er det meget bekymrende at vi skal til at leve i en tid med det.

Lige om lidt er der afstemning om forsvarsforbeholdet og jeg håber da virkelig at det bliver et ja til at afskaffe det, så vi kan få et tæt samarbejde med resten af det vestlige Europa, om forsvaret af vores lande.



Da jeg begyndte på min uddannelse, så ramte corona, og nu siger man godt nok at corona er overstået. Men mine med-studerende og jeg ser stadig tydelige tegn på den påvirkning, det har haft på vores generation.

Nu hvor jeg allerede snakker om ungdomsuddannelser, så vil jeg gerne nævne SU'en, for nogle er SU en luksus som bruges til ligegyldige ting som cafe besøg eller byture.

Men for mig og mange andre arbejderbørn, så er SU en stor betingelse for, at man tager sin uddannelse. Vi bruger det til husleje, mad og transport. Og det kan godt være at mange synes at en bil er en luksus. Men specielt for os som bor i udkantsområder, så er det en stor hjælp.

Jeg og mange udeboende studerende er nødt til at have et arbejde ved siden af vores studie for at kunne tjene lidt mere sammen til at økonomien kan køre rundt.

Nå, men det skal jo ikke være trist og bekymrende alt sammen. For jeg bliver færdig som student til Sankt Hans og så er der en 15 til 20 studentergilder som jeg skal have drukket mig igennem. (som morfar siger ... og ser meget bekymret ud.)

Jeg var for nogle år siden med til at forsøge at oprette en afdeling af DSU her i Hedensted kommune. Men som nogle af jer ved, så måtte vi opgive det efter et år. Men efter jeg er begyndte at studere i Horsens, har jeg meldt mig ind i DSU Horsens, hvor jeg nu sidder i bestyrelsen, sammen med en mere fra Hedensted kommune. Jeg håber at vi kan få et godt samarbejde med Hedensted, så vi kan repræsentere begge kommuner.



Som kvinde er jeg lidt stolt af, at vi i Danmark har en kvindelig socialdemokratisk statsminister. Hun er ikke den første og hun bliver helt sikker ikke den sidste kvindelige socialdemokratiske statsminister, vi får i Danmark.

Selvom jeg er godt tilfreds med at det **ikke** blev en kvinde der vandt i Frankrig denne gang. Det Franske valg var et valg mellem dårlig og helt elendig, eller om man vil det, pest eller kolera. Og så må det være bedre, at det er en dårlig mandlig kandidat der vinder, end (ja undskyld mit franske) en kvinde som nærmest er nazist som vinder.

Til at slutte af med, vil jeg minde om at vi har to vigtige valg. Først forsvarsforbeholdet som jeg håber, bliver et ja til afskaffelsen, da jeg selv er på vej ind i forsvaret. Senere et folketingsvalg, hvor jeg virkelig håber på at vores seje statsminister fortsætter. Og det ville ikke gøre mig noget, hvis et par af højrepartierne smeltede helt ned.

Og dermed så mener jeg, at det er vigtigt at sige meget i en kort tale, end at bruge en lang tale på at sige få ting.

Så lad os håbe på et par gode valg og en lysere fremtid.

### **Tak fordi I ville høre på mig.**

*Og tak til Lenea fordi hun ville stille op for os på talerstolen. Vi glæder os til at følge Lenea fremover, hvor hun har planer om at søge ind til forsvaret – og her er ønsket at komme til at arbejde i Søværnet, har hun fortalt.*

*Vi ønsker held og lykke med studentereksamen og den maritime karriere.*



### **Fokus på Hjarnø**

Da bestyrelsen i foråret lagde en plan for kommende medlemsarrangementer, var vi enige om, at der gerne måtte være et uformelt sommertræf, hvor man med familien kunne møde op UDEN at der nødvendigvis var en politisk dagsorden. Ren råhygge. Her blev det besluttet at sommertræf i 2022 skulle være en tur til Hjarnø – vor østligste udkant af kommunen.



### **Derfor sæt kryds i kalenderen søndag d. 13. august**

Vi lader bilen stå i Snaptun, og sejler med færgen over sidst på formiddagen. Fra havnen kan vi transportere os videre ved at leje cykler og elektriske golfvogne. Begge dele lejes på havnen – til orientering er der plads til 4 personer i hver golfvogn.

Frokosten kan klares med egen madpakke, eller ved at bestille en picnicurv ved cafe ”Den gamle Smedje”. Der er meget at se på Hjarnø tag f.eks. et kig på hjemmesiden Hjarnø.dk. Vi er også blevet lovet en rundvisning på den 3 år gamle **Livsstilefterskolen Hjarnø** ledet af BGI. .

Helle Obenhausen Mortensen, der bor i Snaptun, er med til detailplanlægningen af turen. Inden længe – når folkeafstemningen er overstået – udsendes der nærmere info med tilmeldingsfrist mv. Cykler og golfvogne skal nemlig bookes i god tid.

*Inga Sørensen*

## Fjernvarme – Fællesvarme

Krigen i Ukraine har mange følger – en af dem er, at det lige nu ”syder og bobler” i de lokale bysamfund, som opvarmes med naturgas. Nu skal man nemlig finde ud af – senest ved udgangen af 2022 – om den fremtidige opvarmning i disse bysamfund skal ske ved fælles løsninger eller ved at hver husstand skal ”klare sig selv” dvs. installere f.eks. pillefyr eller købe egen varmepumpe eller bruge anden el-opvarmning.

De gas-lokalsamfund, der ligger i nærheden af en af de eksisterende fjernvarmeværker vil naturligt kunne komme med som en udvidelse af forsyningsområdet. Men for mange mindre byer er det urealistisk at få rørforbindelse til et eksisterende værk pga. for lang afstand.



Hornslyd er allerede i gang – her er gadebilledet præget af gravearbejde, fordi de har valgt fællesløsningen med fjernvarme, der skal leveres af et helt nyt forsyningsselskab. Varmekilden er her den overskudsvarme, der kan opsamles fra byens industrivirksomheder og den fælles løsning er organiseret i en forening kaldet ”Hornslyd Klimavarme”, der blev stiftet tilbage i januar 2020.

Øvrige gas-samfund, som fx Stouby, Lindved, Juelsminde, Glud og Snaptun, skal først nu i gang med at finde ud af, om der er basis for at stifte en forening, der kan organisere arbejdet med evt. fjernvarmeforsyning – eller ”fællesvarme” som er en mere korrekt betegnelse, idet varmen kan komme fra mange forskellige kilder i nærområdet. Den traditionelle varmekilde er luft, der suges ind og afkøles i en varmepumpe, men der kan være mange andre muligheder for at ”høste” varme. Det kan fx være varme fra Brugsens kølediske eller industri, der har overskudsvarme fra

tørring eller køling af produkter. Eller man kan tage varmen fra vandværksvand eller drænvand, der godt kan tåle at blive afkølet nogle få grader. Uanset varmekilden vil produktion af varme til forbrugerne ved fælles løsninger kræve at borgerne finder sammen og organiserer sig i en forening, som vi kender det fra f.eks. vandforsyning og det nye digelav i Juelsminde.

En tommelfingerregel siger, at mindst 50% af husstandene i et lokalsamfund skal sige ja til en fælles løsning før det kan blive til noget med at få valgt en bestyrelse, der på fællesskabets vegne kan tage nogle beslutninger. Det er de klassiske ”foreningskræfter”, der her skal i spil. Det bliver derfor spændende at følge, hvordan det kommer til at gå med en evt. fælles varmeløsning i de nuværende naturgas-områder.

## Besøg hos Fjernvarme Horsens

Vi er så heldige, at vort medlem og tidligere bestyrelsesmedlem Annette Niemi, har formidlet, at vi må komme på besøg hos Fjernvarme Horsens, hvor hendes mand, Christian Niederbockstruck, er direktør. Besøget har været på tale længe – men er blevet udsat igen og igen pga. corona-nedlukninger. NU skal det imidlertid være og vi har aftalt det som et fyraftensmøde med start kl. 16 på datoen

**Tirsdag d. 20 september**

Mere om besøget og tilmelding mv. kommer i næste nummer af nyhedsbrevet.

## Hosta og Skvalderkål

De to kæmper mod hinanden i mit bed. Jeg bestemmer at hostaen skal vinde – men skvalderkålen giver ALDRIG op – den har skjulte reservetropper under jorden. .



Rød kalender version 25-05-2022

Maj		Juni		Juli		August		September	
S 1	Hedenstedstøerne	O 1	Folkemønstemning	F 1		M 1		T 1	
M 2		T 2		L 2		T 2		F 2	
T 3		F 3		S 3		O 3		L 3	
O 4		L 4		M 4		T 4		S 4	
T 5		S 5	Pinsedag	T 5		F 5		M 5	
F 6		M 6	2. Pinsedag	O 6		L 6		T 6	
L 7		T 7		T 7		S 7		O 7	
S 8		O 8		F 8		M 8		T 8	
M 9		T 9		L 9		T 9		F 9	
T 10		F 10		S 10		O 10		L 10	
O 11		L 11		M 11		T 11		S 11	
T 12		S 12		T 12		F 12		M 12	
F 13	Bedefredag	M 13		O 13		L 13	Sommertræf - Hjarnø	T 13	
L 14		T 14		T 14		S 14		O 14	
S 15		O 15		F 15		M 15		T 15	
M 16		T 16	Bestyrelsesmøde	L 16		T 16		F 16	
T 17		F 17		S 17		O 17		L 17	
O 18		L 18		M 18		T 18		S 18	
T 19	Bestyrelsesmøde	S 19		T 19		F 19		M 19	
F 20		M 20		O 20		L 20	Besøge Horsens Fjernvarme	T 20	
L 21		T 21		T 21		S 21		O 21	
S 22		O 22		F 22		M 22		T 22	
M 23		T 23		L 23		T 23		F 23	
T 24		F 24		S 24		O 24		L 24	
O 25		L 25		M 25		T 25		S 25	
T 26	Kr. Himmelfartsdag	S 26		T 26		F 26		M 26	
F 27		M 27		O 27		L 27		T 27	
L 28	Ja -Kampagne	T 28		T 28		S 28		O 28	
S 29		O 29		F 29		M 29		T 29	
M 30	Dilemma – Uldum Højs.	T 30		L 30		T 30		F 30	
T 31				S 31		O 31			

🕒 Inga ønsker god sommerferie  
 – hvis du har indlæg til næste nummer af nyhedsbrevet –  
 så send en mail til [ingas@profibermail.dk](mailto:ingas@profibermail.dk)